

Γράφει ο Υππγος ε.α. Ελευθέριος Παπαϊωάννου  
Σύμβουλος Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Το ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας το οποίο ιδρύθηκε το 1986), επισημαίνει ανελλιπώς προς τις Ένοπλες δυνάμεις ότι, **«πάσα απώλεια νήσου ή βραχονησίδας ή ακόμη και βράχου στο Ανατολικό Αιγαίο καθώς και η δημιουργία αλλοεθνών θυλάκων, συνιστούν μέγιστη απειλή για την άμυνα της χώρας».**

Το σύμπλεγμα των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου και η εξ ανατολών οριογραμμή (θαλάσσια σύνορα) **συνιστούν το έσχατο όριο άμυνας για τους εξ ανατολών κινδύνους.**

Η Αποστολή των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων, εστιάζει το σύνολο των προσπαθειών της στη διασφάλιση των Θαλάσσιων συνόρων και προς τούτο λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα αποτροπής κάθε επίδοξου εισβολέα, **με οποιαδήποτε ιδιότητα.**

Όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, ουδεμιάς εξαιρουμένης (ακόμη και αυτής της Ελβετίας) όποιος παραβιάζει την απαγορευμένη ζώνη που στοιχίζεται επί της οριογραμμής, τότε παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και προς τούτο συλλαμβάνεται και φυλακίζεται μέχρι να διευκρινιστούν οι λόγοι παραβίασης.

Για τα Ελληνικά δεδομένα, από το 2014 μέχρι και το 2020, με Κυβερνητική απόφαση **«Δεν υπήρχαν θαλάσσια σύνορα !!!»** παράλληλα ο συνταγματικός θεσμός δηλαδή, οι Ένοπλες Δυνάμεις στην ουσία φύλαγαν κάτι που δεν υπήρχε !!! ο δε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως Φυσικός αρχηγός των Ε.Δ, απλώς υπήρχε.

Από το 2014 μέχρι και σήμερα, όποιος παραβιάζει τα ανατολικά μας σύνορα **από όπου και αν προέρχεται**, χωρίς καν να γνωρίζουμε το ποιόν του, **αυτεπάγγελα βαπτίζεται**, Πρόσφυγας ή Μετανάστης όχι παράνομος αλλά παράτυπος, όχι παράτυπος αλλά ανιθαγενής, όχι κρέας αλλά ψάρι, όχι ψάρι αλλά vegan (χορτοφάγος) (αφού μάλλον ζούμε στη χώρα του σανού).

Όσον αφορά τα νησιά μας, από το 2015 οι τοπικές ηγεσίες, επειδή δεν αντελήφθησαν τις ενδόμυχες σκέψεις (προδοτικές ή μη, η ιστορία θα το κρίνει) των κυβερνόντων, **(προσοχή, δεν κληθήκαν)**, αλλά με δική τους πρωτοβουλία χωρίς γνώσεις, μέσα και εξουσιοδότηση, θαμπωμένες από τη δημοσιότητα, το χρήμα και τους επαίνους δεν κατενόησαν και δεν φαίνεται να κατανοούν μέχρι και σήμερα (με μοναδική εξαίρεση αυτή του Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου) ότι, ο Τιτανικός κατευθύνεται προς το παγόβουνο με προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα.

Σήμερα, όσοι από τις τοπικές ηγεσίες εμμένουν στην άποψη ότι, πρέπει να γίνουν μόνιμες δομές για στέγαση των λάθρα εισερχομένων και όσοι αλληλέγγυοι στην ιδέα ότι, μπορούν στον περιορισμένο γεωγραφικό και πληθυσμιακό χώρο των νησιών μας να ενσωματωθούν αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι, με άγνωστες προθέσεις, εν τη γνώση τους ή εν τη αφελεία τους, δημιουργούν μουσουλμανικούς θύλακες οι οποίοι μαθηματικά θα μετατραπούν σε κερκόπορτες.

**Κύριοι**, οι έχοντες ανά χείρας τη τύχη του τόπου, κινδυνεύετε να παρασυρθείτε σε εθνική προδοσία, η δαμόκλειος σπάθη της λαϊκής οργής επικρέμεται επί της κεφαλής σας και τυχόν εθνικός διχασμός θα έχει την υπογραφή σας.

Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, απαιτούνται γενναίες αποφάσεις.

Ηγηθείτε ΤΩΡΑ. Οι καιροί ου μενεοί.

Αποποιηθείτε τα τριάκοντα αργύρια. Πέτρες θα τρώγωμεν αλλά θα επιβιώσουμε.

Συγκαλέστε και ενημερώστε το λαό για τα μελλούμενα και τους κυβερνώντες για τις αποφάσεις μας.

Ζητήστε την επανέκδοση του Εθνικού Σχεδίου «ΤΡΙΤΩΝ» που καταργήθηκε το 2016 με κυβερνητική απόφαση. Το σχέδιο αυτό προέβλεπε ότι, στις παραμεθόριες περιοχές (για λόγους εθνικής ασφάλειας) «οι λάθρα εισερχόμενοι οδηγούνται στο προσωρινά σημεία κράτησης, από εκεί σε σύντομο χρόνο στα ενδιάμεσα σημεία ταυτοποίησης και στη συνέχεια στους τελικούς χώρους προορισμού».....

Δώστε το στίγμα ότι, **Δεν μας ενδιαφέρει πως**, αλλά οι πρώην και νυν διοικούντες θεωρούνται συνυπεύθυνοι για τη τρέχουσα κατάσταση και πρέπει να βρουν άμεσα το τρόπο απέλασης όλων των μη δικαιούμενων ασύλου, άλλωστε το προβλέπει και το Διεθνές Δίκαιο.

Καταστήστε σαφές προς όλους ότι, το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος αποτελεί θεσμική υποχρέωση για όλους μας.

Εάν για όλα τα παραπάνω αισθάνεστε αδύναμοι να επωμιστείτε το βάρος των ευθυνών σας και της ιστορίας μας, τότε να πάτε στο σπίτι σας. Την τύχη και το μέλλον αυτής της χώρας, τη καθορίζουν ο λαός μας και οι κατά καιρούς φωτισμένες ηγεσίες του.

**Ενδεικτικά, για να υπάρχει η αντίληψη το πως είναι τα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, παρατίθενται μερικές εικόνες από τα αντίστοιχα στη Τουρκία χρηματοδοτημένα από την Ε.Ε και τον Ο.Η.Ε.**

## KILIS, Κέντρο Στέγασης Μεταναστών



## Islahiye, Κέντρο Στέγασης Προσφύγων





**KAHRAMANMARAŞ Κέντρο Στέγασης Προσφύγων**



